



**Ανοιχτή επιστολή της Greenpeace  
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**

**Προς  
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
κ. Κώστα Σκανδαλίδη**

**Κοινοποίηση προς την  
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
κα Μιλένα Αποστολάκη**

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

**ΘΕΜΑ: Η σήμανση στη συσκευασία είναι απόδειξη ευθύνης  
απέναντι στην κοινωνία**

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε τα μεταλλαγμένα είναι τεχνητοί ζωντανοί οργανισμοί, που δημιουργούνται στα εργαστήρια και η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα, την οικολογική ισορροπία και τη διατροφική ασφάλεια των πολιτών.

Στη χώρα μας, τα μεταλλαγμένα βρίσκονται κυρίως στις ζωτροφές. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με τις περισσότερες εταιρίες παραγωγής γάλακτος να έχουν αφ' ενός πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους φορείς για τη μη χρήση μεταλλαγμένων στις ζωτροφές, αφ' ετέρου να πραγματοποιούν ανάλογους, τακτικούς, δειγματοληπτικούς ελέγχους. Οι εταιρίες αυτές διεκδικούν και τη σχετική κρατική σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος τους.

Αντιλαμβάνεστε ότι η σήμανση στη συσκευασία αποδεικνύει την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, καθώς είναι ο μόνος τρόπος αποτύπωσης της αλήθειας που δικαιούται να γνωρίζει ο Έλληνας καταναλωτής! Ενώ λοιπόν για τα συσκευασμένα προϊόντα υπάρχει Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία προβλέπει τη σήμανσή τους, για τα ζωικά προϊόντα η δημιουργία εθνικού θεσμικού πλαισίου επαφίεται στα κράτη μέλη. Η σήμανση στη συσκευασία είναι ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέναντι στην κοινωνία. Επομένως, οφείλετε να αναγνωρίσετε το αυτονόητο και να δημιουργήσετε ένα πλήρες πρότυπο ελέγχου περί μη χρήσης μεταλλαγμένων ζωοτροφών, όπως δημόσια ανακοινώθηκε από την υφυπουργό κα Μιλένα Αποστολάκη, που ασφαλώς θα συμπεριλαμβάνει τη



θετική σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. Ανάλογο πρότυπο που παρέχει το αντίστοιχο κρατικό σήμα έχει ήδη αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου κυκλοφορούν ζωικά προϊόντα με σήμανση και αναγράφεται στη συσκευασία τους ότι το προϊόν έχει προέλθει από ζώα που δεν έχουν τραφεί με μεταλλαγμένα.

Ο καθορισμός του προτύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εμπίπτει πλήρως στο ρόλο της πολιτείας στα θέματα προστασίας των πολιτών και μπορεί να αποφέρει διπλά οφέλη στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το κράτος θα μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο μιας παραγωγής ελεύθερης από μεταλλαγμένα και επιπλέον τα ελληνικά προϊόντα με σήμανση θα αποκτήσουν το απαραίτητο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που σύντομα θα εισαχθούν και στη χώρα μας.

Οι χιλιάδες υπογραφές που συγκεντρώνει η Greenpeace στο πλαίσιο των δράσεών της, δηλώνουν έμπρακτα την κοινή απαίτηση των πολιτών της χώρας, για σήμανση στη συσκευασία των ζωικών προϊόντων. Τη στιγμή που όλο και περισσότερες εταιρίες στρέφονται στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων απαλλαγμένων από μεταλλαγμένα με στόχο να ικανοποιήσουν το αίτημα των καταναλωτών, είναι τουλάχιστον παράλογο το υπουργείο ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη για καθιέρωση κρατικού σήματος, να καθυστερεί αδικαιολόγητα την υλοποίησή του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, σας καλούμε να προχωρήσετε εντός εξαμήνου στη δημιουργία του απαραίτητου προτύπου, προκειμένου να διασφαλίσετε το δικαίωμα των καταναλωτών να επιλέγουν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, ελεύθερα από μεταλλαγμένα και με κρατική σήμανση, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Με εκτίμηση,

Αλεξία Βουρεξάκη  
Υπεύθυνη εκστρατείας ενάντια στα Μεταλλαγμένα  
Ελληνικό γραφείο της Greenpeace

Συνημμένο δημοσίευμα Realnews 3-10-2010 με τίτλο: «Σφραγίδα» στα μη μεταλλαγμένα

**GREENPEACE**

Κλεισόβης 9, 10677, Αθήνα, τηλ. 210 3806374 & 375, fax 210 3804008 [www.greenpeace.gr](http://www.greenpeace.gr)



# «Σφραγίδα» στα μη μεταλλαγμένα

Λύση με ειδικό σήμα υπόσχεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ  
a.kontis@realnews.gr

**ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ** για προϊόντα και τρόφιμα που έχουν καταφέρει να αποκρούσουν την επέλαση των μεταλλαγμένων επιδιώκει να καθιερώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ώρα που οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί φαίνεται να φτάνουν στο πιάτο μας με κάθε τρόπο. Με δηλώσεις της στη **Real planet**, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, **Μιλένα Αποστολάκη**, εξήγησε την καθιέρωση κρατικού σήματος σε ζωικά προϊόντα που έχουν αποκλείσει τους τροποποιημένους οργανισμούς από κάθε διαδικασία παραγωγής τους. Εάν η δέσμευση υλοποιηθεί, θα πρόκειται για μια εξαιρετική καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινοτική νομοθεσία για τα μεταλλαγμένα δεν έχει καμία πρόβλεψη για να ενημερώνονται οι καταναλωτές εάν προϊόντα όπως γάλα, αυγά ή κρέας έχουν παραχθεί με μεταλλαγμένες ζωοτροφές. «Αποτελεί προτεραιότητά μας η δημιουργία προτύπου από τον ΟΠΕΙΕΠ (Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιβλέψης Γεωργικών Προϊόντων), για την επισήμανση προϊόντων ζωικής παραγωγής



Με την καθιέρωση του ειδικού κρατικού σήματος σε ζωικά προϊόντα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της υφυπουργού Μιλένας Αποστολάκη (φωτ.), θα έχει κάνει μια εξαιρετική καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο



που δεν έχουν καταναλωθεί γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές», δήλωσε η Μ. Αποστολάκη, προσθέτοντας πως «ο καταναλωτής θέλει και έχει το δικαίωμα να ξέρει τι τρώει».

Η δημιουργία ενός τέτοιου προτύπου αποτελεί αίτημα ετών από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, που καταγγέλλουν ότι τα μεταλλαγμένα φτάνουν στο πιάτο των Ευρωπαίων καταναλωτών κυρίως μέσω των κτηνοτροφών. «Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, το οποίο επιτρέπει στα μεταλλαγμένα να κρύβονται στις κτηνοτροφές. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές εταιρείες

που είναι έτοιμες να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους δεν έχουν προέλθει από ζώα που τρέφονται με μεταλλαγμένα. Είναι παράλογο να είναι έτοιμες οι εταιρείες και όχι το κράτος», δήλωσε η **Έλενα Δανάη**, υπεύθυνη της εκστρατείας της Greenpeace για τα μεταλλαγμένα.

Η σήμανση προϊόντων από την Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα και να αποτελέσει οδηγό για την επικαιροποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους τροποποιημένους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αναφέρθηκε στο πότε θα υλοποιηθεί η δέσμευσή της, ενώ ερώτημα αποτελεί το τρόπος που θα γίνονται οι έλεγχοι για να δοθεί το ειδικό σήμα που θα διακρίνεται ότι ένα προϊόν είναι ελεύθερο από μεταλλαγμένα.

## «Επιδημία»

Η σήμανση προϊόντων από την Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα και να αποτελέσει οδηγό για την επικαιροποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους τροποποιημένους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αναφέρθηκε στο πότε θα υλοποιηθεί η δέσμευσή της, ενώ ερώτημα αποτελεί το τρόπος που θα γίνονται οι έλεγχοι για να δοθεί το ειδικό σήμα που θα διακρίνεται ότι ένα προϊόν είναι ελεύθερο από μεταλλαγμένα.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες παραγωγοί κτηνοτροφών δηλώνουν ότι η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων έχει

εξελιχθεί σε επιδημία. «Τα μεταλλαγμένα είναι περίπου 15% φθινοτέρα από τα φυσικά. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο, πολλοί Έλληνες παραγωγοί ζωοτροφών τα προτιμούν», δηλώνει ο **Ηλίας Μελιοσουργός**, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Ζωοτροφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει έναν αριθμό μεταλλαγμένων προϊόντων, συγκεκριμένα ποικιλίες καλαμιακού, σόγιας, κριθαριού και σπαραγίου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές. Εφόσον οι ζωοτροφές έχουν περιεχόμενο σε μεταλλαγμένα που υπερβαίνει το 0,9%, τότε πρέπει να έχουν ειδική επισήμανση στις συσκευασίες τους. «Οι παραγωγοί είναι θύματα παραπληροψιαστών μεταλλαγμένων δεν έχουν κανένα επιπρόθετο θρεπτικό και ζωοτεχνικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τα φυσικά. Επιπλέον, αν δεν έχει σήμανση στη συσκευασία της ζωοτροφής, τότε σημαίνει ότι έχει εξασπαστεί και τον κτηνοτρόφο. Υπάρχει έλλειψη ελέγχων από το κράτος και πολλοί καταλήγουν να παραβιάζουν τη νομοθεσία», δηλώνει ο πρόεδρος του **ΣΕΒΙΖ**.

Πράγματι, τον περασμένο Μάιο, το υπουργείο είχε επιβάλει πρόστιμα σε 13 παραγωγούς ζωοτροφών που χρησιμοποιούσαν μεταλλαγμένα, χωρίς αυτά να αναγράφεται στις συσκευασίες.

Η απευθείας κατανάλωση μεταλλαγμένων προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε παθήσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, τα νεφρά, και την κυκλοφορία του αίματος. Όμως οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση του κρέατος από ζώο που τρέφεται με μεταλλαγμένα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. «Εφόσον υπάρχει αμφιβολία, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει τη βασική αρχή της προφύλαξης η οποία στην ουσία μας λέει "αν αμφιβάλλεις, αρνήσου". Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι είναι αυτό που καταναλώνουν», δηλώνει η **Ελ. Δανάη**.

## Επέλαση σε όλη την Ευρώπη

**ΑΚΟΜΑ** και το... σκυρό των αυστριανών σκανδιναβικών νόμων αποδείχθηκε ανίσχυρο να συγκρατήσει την επέλαση των μεταλλαγμένων που βιώνει τους τελευταίους μήνες ολόκληρη η Ευρώπη. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι σουηδικές Αρχές ανακάλυψαν παράνομες καλλιέργειες μιας γενετικά τροποποιημένης πατάτας, η οποία δεν βρίσκεται στις λίστες των εγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. Το γεγονός προκαλεί εύλογη ανησυχία για τη διασπορά των απαγορευμένων μεταλλαγμένων σε όλη της χώρας-μέλη της Ε.Ε.

### Καμία ασφάλεια από Ε.Ε.

«Αν στη Σουηδία, όπου οι νόμοι λειτουργούν υποδειγματικά, δεν μπορούμε να ελεγχθεί καλλιέργεια των παράνομων μεταλλαγμένων προϊόντων, τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι η Ε.Ε. δεν είναι σε θέση να διασφαλί-

σει τους πολίτες της από μη εγκεκριμένες ποικιλίες μεταλλαγμένων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ **Κρήν Αρσένης**. Το θέμα της Σουηδίας αποτέλεσε ένα μόνο από τα επιχειρήματα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. για την απόρριψη πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εσχάτως τάζεται ανεξήγητα υπέρ των μεταλλαγμένων. Η Κομισιόν πρότεινε η έγκριση των μεταλλαγμένων να γίνεται ξεχωριστά από κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε., προσπαθώντας έτσι να περάσει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς από το «παράθυρο». Η πρόταση απερρίφθη ομόφωνα από τους Ευρωπαίους υπουργούς Γεωργίας την περασμένη Δευτέρα, ενώ προκάλεσε την οργή της Γερμανίδας καγκελαρίου **Αγκελα Μέρκελ**, η οποία δήλωσε πως «αν περνούσε αυτή η πρόταση, θα έπρεπε να αποχαιρετήσουμε την ελεύθερη αγορά της Ε.Ε.».

